

2019 zalig de armen

Zusters en broeders,
Beste bedevaarders,

Wij zijn op dit feest van de aankondiging van de Heer, ook genoemd Maria Boodschap, te gast in dit bedevaartsoord, ook wel klein Lourdes genoemd, omwille van de historische band met Lourdes in de Franse Pyreneeën. Het pastorale thema voor 2019 is er 'zalig de armen', graag willen dit wat met u delen.

Omdat zeven een heilig getal is : wil ik u 7 betekenissen ervan meegeven.

Het is 175 jaar geleden dat de h. Bernadette werd geboren. Wij kennen toch wel een beetje haar verhaal. We weten wellicht voldoende over de tegenslagen en de armoede bij de familie Soubirous. Bernadette had daarenboven ook nog een fragiele gezondheid.

Het is inderdaad 'wonder' welke zalige dingen God gedaan heeft met dat arme meisje:

Tweerlei:

- Zij werd geroepen om de moeder van Jezus te begroeten, te aanschouwen en haar boodschap aan de wereld en de kerk af te geven.
In kerkelijke milieu's zou men zeggen wat een benoeming!
Wat een vertrouwen!!
- Zij blijft tot op vandaag zoveel mensen in het hart aanspreken, ze ontroert. Vaak wordt ze afgebeeld als dat herderinnetje. Ze doet ons denken aan de jonge David, of zelfs aan de goede Herder.
Wie wat tijd doorbrengt bij de h. Bernadette wordt een zachter mens, wonder.

Zalig de armen. We kunnen het zo vertalen: Bernadette : ja zij heeft de wereld en de kerk, veel gelovigen en gewoon mensen beter gemaakt, dat is de zaligheid.

God geeft ons Bernadette, dat arme meisje en het is een zegen: zalig de arme! Dat is een eerste betekenis.

Wij kunnen er niet naast lezen in het bijbelse verhaal: God houdt van armen, eigenlijk omdat hij van mensen houdt, dus ook van de armen.

Af en toe laat God de woorden horen tot zijn volk: vergeet niet dat je zelf vreemdeling geweest zijn, dat er van je geprofiteerd werd, dat je uitgebuit werd, dat je gevlucht zijn doorheen de woestijn, vergeet het niet Doe de ander niet, wat je zelf niet graag zou hebben, en doe wel wat zelf ook graag zou hebben....

Het minste dat we moeten erkennen is dat we God niet kunnen leren kennen zonder armen in het leven.

Ik denk soms dat één van de erge dingen die een priester kan tegenkomen is dat er op zijn begrafenis geen enkele arme zou zijn. Maar dat is misschien wel zo voor elke volgeling van Christus.

Dat is misschien wel een ander betekenis van 'zalig de armen'. Zalig want armen brengen de mens op een eigen wijze dicht bij God, ze leren je God beter kennen. Ze leren je een bijzondere dimensie van de liefde. En weet ook in die dimensie is het waar: liefde is een werkwoord en het valt niet altijd samen met ons karakter of onze natuur.

Dat is een tweede betekenis van 'zalig de armen'.

Dit jaar zullen een 7 tal volwassenen in de paasnacht door bisschop Lode gedoopt worden. Ik heb gehoord dat er oa een man bij is, die zelf zegt: ik heb grote fouten gemaakt, en ik kwam in de gevangenis. Daar heb ik mensen ontmoet die mij Christus hebben leren kennen. Door woord en daad. Dat heeft een innerlijk vuur in mij aangestoken en dat blijft branden en daarom wil ik nu van Christus worden.

Zalig de armen: eigenlijk belooft Jezus aan de armen: kom bij mijn Volk, kom bij ons, en er zal voor u gezorgd worden. We zullen delen en ons over u ontfermen. In de bijbel hebben we er de meest ontroerende verhalen over, zoals het verhaal over de barmhartige samaritaan.....

Maar het gaat ook over de sterkste bladzijden van onze eigen geschiedenis: het is wonder wat christenen, oa zusters en broeders en veel goede mensen gedaan hebben voor armen en mensen in nood, voor kwetsbaren, voor wezen, voor ouderen, voor zieken, voor invaliden, in de parochiekerk van Zeebrugge voor vluchtelingen.....

Toen paus Franciscus verkozen was, trok een kardinaal aan zijn mouw en zei: vergeet de armen niet. Het viel niet in dovenmansoren. Bijna alle pausen laten hun naam en schild achter voor het nageslacht op poorten, grote werken, kunstwerken die er kwamen in hun tijd. Paus Franciscus heeft vlak aan het Vaticaan een nachtopvang voor daklozen geopend, aan het sint Pietersplein liet hij een kapsalon installeren voor armen ook zij voelen zich beter met de haren geknipt en verzorgd zegt hij, er kwam oo een doucheruimte, hij installeerde ook een dokterskabinet waar de armen een huisdokter kunnen raadplegen en hij deed nog van al zo'n dingen. Eigenlijk is het de kerk op zijn best. Sommige zeggen dat Lourdes als bedevaartsplaats zo groeide en zo bijzonder is, precies omdat de armen en de zieken er uitdrukkelijk verwacht worden.

Zalig de armen, God vraagt eigenlijk aan zijn Volk, de kerk een belofte, te beloven aan allen die een thuis zoeken welkom te heten in het Volk van God. Zalig de armen is de belofte van barmhartigheid van de volgelingen van Jezus om deze mensen tot hun broeder en zuster maken. **Dit is een derde betekenis van 'zalig de armen'.**

Misschien zitten we hier vandaag ook met onze eigen armoede. Meer mensen dan we denken moeten elke euro tellen. Veel mensen zitten gevangen in een eenzaamheid van zorgen, verdriet, van angst, van schaamte.

Een aantal van ons hebben misschien op dat vlak niet echt iets te kort, maar er zijn kwetsuren in de familie of in de vriendenkring of in ons werkmidden, velen zijn meer eenzaam dan velen vermoeden...

Het belangrijkste kunnen wij niet kopen, onze eigen gezondheid en dat van een ander Welke intenties van zorgen en verdriet brengen bedevaarders niet mee tot bij Maria.....

In de nood kennen wij onze vrienden,

In de nood leren we wat je kunt missen en wat toch zo belangrijk is,

In de nood leren we vaak bidden en zoeken naar God,

In de nood bidden we het weesgegroet

In de nood leren we dankbaarheid

Met onze eigen armoede mogen wij vandaag bij Maria komen en wij zijn hier niet alleen, we zijn hier allen samen. We vragende Moeder Gods, te bidden, voor ons, arme zondaars....

Dat is een vierde betekenis van 'zalig de armen'

Op dit feest van de aankondiging van de Heer, hebben we gelezen uit Lc 1, 26-38.

We leren er wat de rijkdom is van Maria:

De Heer is met haar, zij wordt genoemd een/de begenadigde

Ze heeft genade gevonden bij God

Zij zal nieuw leven in de wereld brengen, niet zomaar nieuw leven

Zij zal ons Jezus geven aan de wereld geven

En dat maakt alles anders.

Zij zingt het Magnificat:

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd

Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien

Behoeftigen schenkt Hij overvloed.

Dat is een vijfde betekenis van 'zalig de armen'

Straks in de Goede Week klinken die fameuze woorden van Paulus:

Filp 2, 6-11

Hij, die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend dit boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer.

Met andere woorden: 'zalig de armen' : dat gaat op de eerste plaats over God zelf.

God zelf heeft de armoede van het menszijn tot zijn eigen bestaan gemaakt. Hij voegt er zelfs aan toe: wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.

Jezus zegent en heiligt ons arme mensenbestaan met de rijkdom van Gods Liefde.

Dat is een zesde betekenis van 'zalig de armen'

Tenslotte:

het feest van de aankondiging van de Heer:

Kondigt eigenlijk aan dat God ook ons allen met zijn h. Geest zal overschaduwen

opdat wij nieuw leven in wereld zouden brengen,

opdat ook wij Gods liefde laten geboren worden,

opdat Jezus ook vandaag mag mens worden door u ,met u, in u

door mij, met mij, in mij

door ons, met ns , in ons

Wat een vertrouwen

Met Maria kunnen we ons afvragen: Hoe zal dat geschieden?

Het evangelie verkondigt ons: voor God is niets onmogelijk

Dat is een zevende betekenis van 'zalig de armen'

H Bernadete bid voor ons,

H Maria, Moeder Gods, bid voor ons AMEN

Een genadevolle bedevaart

Kan. Patrick Degrieck

